

Kleine Giovanni schopt het tot heilige Don Bosco

Door Wim Collin, sdb

Dr. Wim Collin werpt zijn licht op het leven van Don Giovanni Bosco. Hij geeft geschiedenis aan de Pauselijke Salesiaanse Universiteit (UPS) in Rome.

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Giovanni Melchior Bosco wordt geboren op 16 augustus 1815 in de buurt van Turijn, de hoofdstad van het koninkrijk Piëmont. Al zeer vroeg sterft zijn vader. Niettegenstaande de geringe mogelijkheden slaagt hij er in om zijn schoolcarrière met vrucht af te werken. In 1835, hij is dan 20, begint hij aan zijn priesteropleiding in het seminarie van Chieri. Zes jaar later wordt hij te Turijn tot priester gewijd, zijn droom gaat in vervulling, hij wordt "Don Bosco".

OMSTANDIGHEDEN WAARIN DON BOSCO TERECHTKOMT

Op industrieel, economisch en sociaal vlak is de stad in volle ontwikkeling, veel kinderen en jongeren zijn er op zoek naar een betere toekomst. Getroffen door de penibele situatie van deze jongens, besluit de jonge priester om in actie te komen. Eerst verzamelt hij ze op zondag om catechese te geven en zich zinvol te laten ontspannen. Later, ingegeven door de veranderde sociaaleconomische toestand, organiseert hij secundair en beroeps onderwijs.

DE SALESIAANSE SPIRITUALITEIT

Hij wil van die jongens "eerlijke burgers en goede christenen" maken. Don Bosco staat voor een integrale manier van opvoeden. Hij onderwijst een manier van leven waarbij het geloof onlosmakelijk verbonden is met en zelfs de enige bron is van hun geluk. Hij legt accenten op een goede en degelijke vorming; op het sacrament van de verzoening en de eucharistie. Hij is erg gehecht aan Maria, Hulp van de Christenen en ontwikkelt zijn eigen opvoedingssysteem.

DON BOSCO LEEFT VOORT

Hij richt een congregatie op die in 1875 haar eerste missionarissen uitstuurt naar Latijns-Amerika. Bij zijn dood in 1888 zijn er een kleine 1.000 salesianen in een 10-tal landen. België volgt in 1891, Vlaanderen is 5 jaar later aan de beurt. Op paaszondag 1934 verklaart Pius XI Don Bosco heilig. Zijn feestdag is op 31 januari – dat is zijn sterfdag op aarde maar ook zijn geboortedag in de hemel – en is de patroonheilige van leerkrachten, leerlingen, jongeren, studenten en uitgevers.

In de volgende editie lees je meer over Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786 – 1842).

