

# “Luigi gaat met mij mee!”

*Door Wim Collin, sdb*

*Dr. Wim Collin geeft geschiedenis aan de Pauselijke Salesiaanse Universiteit (UPS) in Rome.*

Luigi Variara (1875 – 1923) hoort bij de laatste generatie leerlingen van Valdocco die Don Bosco nog gekend hebben.

Luigi wilde niet naar Valdocco, hij wilde geen priester worden. “Je zult je roeping wel vinden!”, antwoordde zijn vader. Als hij in 1894 aan zijn priesterstudies begint, **ontmoet hij don Unia**, een missionaris in Colombia. Hij vertelt over zijn werk bij de melaatsen. Met 188 zijn de studenten, maar de blik van don Unia blijft op Luigi gefixeerd: “Hij gaat met mij mee!” zegt hij.

In **Agua di Dios**, de stad waar hij naartoe trekt in Colombia, zijn er 2.000 inwoners, 800 van hen lijden aan **lepra**. Er is veel werk, hard werk in uitzichtloze situaties. Bij de melaatsen zijn er meisjes en vrouwen die graag zuster willen worden, maar geen enkele congregatie wil hen opnemen, zelfs hun kinderen worden geweigerd. Don Variara realiseert wat bijna onmogelijk leek: op 7 mei 1895 sticht hij met enkele jonge vrouwen de “**Congregatie van de heilige harten van Jezus en Maria**”. Samen nemen ze de zorg op voor de armen, de zieken en de behoeftigen. Omdat ze overal uitgesloten worden en omdat Variara vindt dat ook de “laatsten” recht hebben op een menswaardig bestaan, komen er scholen, ziekenhuizen, dispensaria en initiatieven voor de vrije tijd.

10 jaar lang blijft hij daar tot zijn religieuze oversten hem naar een andere missie sturen, **weg van de melaatsen en de zusters**. Hij heeft dikwijls gevraagd om te mogen teruggaan, maar het mocht niet baten. Het was een bittere strijd, zijn oversten begrepen niet wat voor een belangrijk emancipatorisch en pastoraal werk don Luigi begonnen was in Agua di Dios.

Ook de ziekte die hem in 1923 het leven zou kosten, werd een ongelijke strijd. Hij werd amper 49 jaar oud. Hij leek een beetje te vergeten, maar zijn zusters vergaten hem niet. “Hij nam een voorbeeld aan de barmhartigheid van Jezus en zette die om in concrete daden”, zei paus Johannes Paulus II over hem toen hij in 2002 werd **zalig verklaard**.

*In de volgende editie lees je meer over Franciscus van Sales (1567–1622).*

